

## ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

### Κλαδική Σύμβαση Βιβλίου 2010-2011

Οι εργοδότες του κλάδου του βιβλίου (ΠΟΕΒ και ΣΕΚΒ), εκδότες και βιβλιοπώλες, ήταν αποκαλυπτικοί στις διαπραγματεύσεις για την κλαδική συλλογική σύμβαση 2010: «δεν θέλουμε να στενοχωρήσουμε την κυβέρνηση!» Το μνημόνιο που υπέγραψε με την τρικόα ΕΕ-ΔΝΤ προβλέπει το πάγωμα των αποδοχών μας και τη ριζική περικοπή όλων των εργατικών δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Τα αφεντικά μας, σε πλήρη ενότητα και μέτωπο απέναντι στους εργαζόμενους μαζί με τον ΣΕΒ, την κυβέρνηση, τους εμπόρους και τραπεζίτες, αρνήθηκαν κατηγορηματικά, και στις 3 συναντήσεις διαπραγμάτευσης, κάθε -έστω παραμικρή- αύξηση για το 2010. Αρνήθηκαν ακόμα και οποιοσδήποτε θεσμικές αλλαγές και αιτήματα.

Δύο δρόμοι υπήρχαν: να καταλήξουμε στην διαίτησία, η οποία με διαιτητική απόφαση θα έδινε την άθλια σύμβαση του μνημονίου στα πλαίσια εφαρμογής της απόφασης της κυβέρνησης για πάγωμα των μισθών (0% για το 2010, 0% για το α' εξάμηνο 2011 και από τον Ιούλιο 1,5%) ή να πιέσουμε για υπογραφή σύμβασης τώρα με κάτι καλύτερο. **Τελικά, με πίεση και περαιτέρω διαπραγμάτευση υπογράφεται Κλαδική Συλλογική Σύμβαση με 1,5% αύξηση από 1 Ιανουαρίου 2011.**

#### Η εξέλιξη αυτή είναι το αποτέλεσμα:

- της πολιτικής που θέλει τους εργαζόμενους να πληρώσουν τα σπασμένα της κρίσης που άλλοι δημιούργησαν. Μας καλούν έτσι να πληρώσουμε εμείς το χρέος τους. Ένα χρέος που δεν δημιουργήσαμε, και που πληρώσαμε ήδη 2 και 3 φορές.
- της πρακτικής των εργοδοτών, που στο όνομα της κρίσης, τώρα «κλείνουν» όλες τις «εκκρεμότητες» που είχαν με τους εργαζόμενους: απολύουν, αυθαιρετούν, παραβιάζουν νόμους, μειώνουν το εργατικό κόστος δηλαδή τις αποδοχές μας, κλείνουν τμήματα ή και ολόκληρες επιχειρήσεις που δεν κερδοφορούν όσο θα ήθελαν, κλπ.
- Της στάσης της ΓΣΕΕ και του υποταγμένου συνδικαλισμού, που αποδεχόμενοι την ουσία της λογικής ότι «όλοι φταίμε», ότι η οικονομία είναι δήθεν «εθνική» άρα πρέπει να τη σώσουμε εμείς, συναίνεσαν και υπέγραψαν την κατάρπυστη Εθνική Συλλογική Σύμβαση με αυξήσεις 0%+0% για το 2010 και 0% για το πρώτο 6-μηνο του 2011 και πάει λέγοντας. Μια Σύμβαση που έβαλε ταφόπλακα στις διαπραγματεύσεις των κλάδων (και τη δική μας) και υπονόμωσε κάθε διεκδίκηση για αυξήσεις.
- της αδυναμίας των εργαζόμενων (και στο δικό μας κλάδο) να αποκρούσουν μέχρι στιγμής την επίθεση, να ακυρώσουν στην πράξη την πολιτική του μνημονίου και της αντεργατικής επίθεσης, να επιβάλλουν αυξήσεις και ότι είναι αναγκαίο για να ζήσουν, σε μια δύσκολη περίοδο.

**Στην πολιτική της κατάργησης των συλλογικών συμβάσεων θα αντιτάξουμε την υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας και την πάλη για πλήρη εφαρμογή της κλαδικής μας σύμβασης σε όλους τους χώρους δουλειάς!**

Συνάδελφοι-σες,

**Με τις Συλλογικές Συμβάσεις (εθνική, κλαδικές, επιχειρησιακές) το εργατικό κίνημα και τα συνδικάτα επιβάλλουν κάποιους ελάχιστους όρους, τόσο στο μισθολογικό επίπεδο (κατώτεροι μισθοί), όσο και στο επίπεδο των θεσμικών διασφαλίσεων και κεκτημένων (αργίες, άδειες, παροχές σε είδος, περιορισμός της εργοδοτικής «εξουσίας» κ.λπ.). Η κλαδική μας Σύμβαση είναι το μέσο για τη ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ των όρων εργασίας μας. Είναι όμως αποτέλεσμα του συσχετισμού δύναμης μεταξύ εργοδοτών και εργαζόμενων. Αντανακλά κάθε φορά την ικανότητα των εργαζόμενων και των συλλογικών τους οργανώσεων (συνδικάτα) να επιβάλλουν καλύτερους όρους, να αποσπάσουν νίκες και αιτήματα. Από αυτή τη σκοπιά, η Κλαδική Σύμβαση που υπογράφουμε δεν αντιστοιχεί στις ανάγκες μας, δεν εκφράζει τα αιτήματα και τους στόχους του Συλλόγου. Αντανακλά όμως το συσχετισμό δύναμης τη δεδομένη στιγμή. Είναι ένα μικρό βήμα μέσα στο κλίμα κατάργησης των συμβάσεων, γενικευμένης επίθεσης στα εργατικά συμφέροντα και δικαιώματα. Διασφαλίζει –σε ένα βαθμό– τους όρους διεκδίκησης και εργασίας στον κλάδο.**

**Σήμερα, στόχος** των εργοδοτών, της κυβέρνησής τους και των υπερεθνικών μηχανισμών τους ΕΕ και ΔΝΤ, είναι **να καταργήσουν τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και συμβάσεις**. Με μια σειρά νόμους και πολιτικές, προωθούν την ατομική διαπραγμάτευση (δηλαδή την καθόλου διαπραγμάτευση) κάθε εργαζόμενου ξεχωριστά με τον εργοδότη. Με την ανεργία να καλπάζει, τις απολύσεις να πολλαπλασιάζονται, με την φτώχεια να χτυπάει την πόρτα ολοένα και περισσότερων εργαζόμενων, ποια μπορεί να είναι η διαπραγματευτική ισχύ ατομικά κάθε εργαζόμενου;

Προσπαθούν να πάρουν πίσω, να γκρεμίσουν ότι έχει απομείνει από τις κατακτήσεις και τη συλλογική στάση και δράση των εργαζόμενων. Προωθούν μισθούς 590 ευρώ για τους νέους εργαζόμενους.

Σε αυτή την επίθεση πρέπει να πούμε όλοι μαζί ένα μεγάλο ΟΧΙ:

**Δεν είμαστε διατεθειμένοι να χαρίσουμε τίποτα ούτε να θυσιάσουμε τίποτα** στο όνομα της δικής τους κρίσης. Δεν μοιραστήκαμε τον πλούτο τους στα τόσα χρόνια κερδοφορίας και «ανάπτυξης» τους. Δεν ήμασταν «καλεσμένοι» στα μεγάλα φαγοπότια τους. Τώρα δεν θα πληρώσουμε τον λογαριασμό!

**Τα πρώτα θύματα της κρίσης είναι οι εργαζόμενοι και γι' αυτό χρειάζονται άμεσα ενίσχυση.**

- **Απαιτούμε την πλήρη εφαρμογή όσων προβλέπονται στην κλαδική μας σύμβαση, παντού!**

**Ζητάμε τις αυξήσεις μας από 1.1.2011!**

- **Συζητάμε και οργανώνουμε την αντίσταση και την πάλη** μας στους χώρους δουλειάς.

- **Σχεδιάζουμε και προωθούμε τις αγωνιστικές μας κινητοποιήσεις**, ενάντια σε κάθε προσπάθεια για «επιχειρησιακές συμβάσεις», μειώσεις μισθών, κλπ.

## **Συμμετέχουμε στην ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ στις 15 Δεκέμβρη ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ενάντια στις απολύσεις, ενάντια στο χτύπημα των Συλλογικών Συμβάσεων, ενάντια στον αντιλαϊκό προϋπολογισμό!**

### **ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ**

#### **Αντί για εφιάλτης, συλλογικός αγώνας!**

Σε πραγματικό εφιάλτη μετατρέπεται η προοπτική της ανεργίας. Η εργοδοσία (αφού της έλυσε τα χέρια η κυβέρνηση του κεφαλαίου, του ΔΝΤ και της ΕΕ με όλο αυτό τον κατακλυσμό των αντεργατικών νόμων και ρυθμίσεων) έχει κλιμακώσει την επίθεση. Τα νούμερα που αποκάλυπτα και με κυνικό τρόπο αναμασούν κυβέρνηση και ΜΜΕ είναι ενδεικτικά. Ένα εκατομμύριο άνεργοι (σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΓΣΕΕ) θα είναι το αποτέλεσμα αυτής της επίθεσης.

Η εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε παρά να αγγίξει το και τον κλάδο του βιβλίου. **Οι 94 εργαζόμενοι των Ελληνικών Γραμμάτων δεν ήταν παρά η κορυφή του παγόβουνου.** Το σύνολο των εργοδοτών του κλάδου που εδώ και μήνες χρησιμοποιούν την κρίση ως μέσω εκφοβισμού, τώρα αξιοποιούν τα νέα μέτρα και προχωρούν ολοταχώς σε αντεργατικές μεθοδεύσεις.

Καθημερινά σχεδόν, σε διάφορους χώρους δουλειάς οι εργαζόμενοι καλούμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις τελευταίες απολύσεις σε Ελευθερουδάκη, ΠΑΤΑΚΗ, Π. Κυριακίδη, Ευσταθιάδη κ.λπ.). Ας μη βιαστούμε να πιστέψουμε πως αυτή η κατάσταση είναι «μονόδρομος» για την εργοδοσία λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός από την απόφαση των εκδόσεων ΨΥΧΟΓΙΟΣ να εκχωρήσουν τη διανομή των βιβλίων τους σε εταιρεία LOGISTICS, απόφαση που πέταξε στο δρόμο 15 συναδέλφους την ίδια ώρα που ο κύκλος εργασιών του έχει απογειωθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι φανερό λοιπόν πως οι απολύσεις σε οποιοδήποτε χώρο έχουν τη λογική της αύξησης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. **Εκτός του αίσχους των απολύσεων η εργοδοσία προχωράει και σε μειώσεις μισθών μέσω της ταυτόχρονης μείωσης του ωραρίου.** Ενδεικτικά αναφέρουμε τις εκδόσεις ΕΣΤΙΑ και Φυτράκη.

Η εργοδοσία έχει ανοίξει όλα της τα χαρτιά. Το ερώτημα είναι τι κάνουμε εμείς οι εργαζόμενοι. Θα ανεχτούμε αυτό το αντεργατικό πογκρόμ αυταπατώντας ότι μπορούμε να τη βολέψουμε ατομικά; Η κυρίαρχη πολιτική δεν αφήνει περιθώρια για τέτοιες αυταπάτες. Δεν δημιουργήσαμε εμείς την κρίση τους, δεν θα πληρώσουμε εμείς τις ζημιές τους! Το δικαίωμα στην εργασία και στην αξιοπρέπεια δεν γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης, παρά κατακτιέται με αγώνες σε κάθε χώρο εργασίας. (Τρανό παράδειγμα η ανάκληση της απόλυσης της Χ.Χ. από τον Π. Κυριακίδη μετά την παρέμβαση του Συλλόγου.)

Ειδικά σε αυτήν τη συγκυρία που **πάνε να κάνουν πράξη τον εργασιακό μεσαίωνα**, προκειμένου να βγουν και πάλι κερδισμένοι, είναι επιτακτική ανάγκη να δώσουμε μια ηχηρή απάντηση και ναβάλουμε ως ανάχωμα την αλληλεγγύη, τη συναδελφικότητα, τους αγώνες μας.

**Η συσπείρωση όλων των συναδέλφων στο Σύλλογο είναι το αναγκαίο βήμα** για να μπορέσουμε να κάνουμε την αγανάκτησή μας δύναμη ανατροπής αυτής της κατάστασης.

---

## ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ ΜΕ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ

Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθούμε με μεγάλη έκπληξη ένα μπαράζ απολύσεων στην αλυσίδα βιβλιοπωλείων του **εκδοτικού οργανισμού Π. Κυριακίδη**. Μέσα σε τρεις μόλις εβδομάδες έχουν απολυθεί τουλάχιστον τρεις συνάδελφοι από τα καταστήματα του οργανισμού στην Αθήνα, ενώ επόμενη εβδομάδα ακολούθησαν άλλες τρεις απολύσεις στο υποκατάστημα της Θεσσαλονίκης. Πατώντας πάνω στις "διευκολύνσεις" για τις απολύσεις και τη μείωση προσωπικού, των νέων αντεργατικών μέτρων του μνημονίου, ο εκδ. οργανισμός Π. ΚΥΡΙΑΚΙΔΗ ορίζει περικοπές πάνω στις ζωές των εργαζομένων. Κάποιοι, ίσως, βιαστούν να μιλήσουν για μια ακόμη προβληματική επιχείρηση, που δεν αντέχει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και εξαναγκάζεται σε μείωση του προσωπικού. Είναι όμως πράγματι έτσι;

Στους επιχειρηματικούς κύκλους είναι γνωστή εδώ και χρόνια η συνεργασία του μεγαλοεπιχειρηματία Λαυρεντιάδη με τον ιδιοκτήτη του οργανισμού Π. Κυριακίδη. Η κοινή τους διαδρομή και ο όμιλος που έχουν συστήσει έχουν γράψει "ιστορία" για τα δεδομένα της αγοράς της χώρας μας. Πιο συγκεκριμένα:

- Ως τον Ιανουάριο του 2010 επίσημα το δίδυμο των Λ. Λαυρεντιάδης και Π. Κυριακίδη διαθέτει τα συμμετοχή στον Πήγασο (12,22%) τις εφημερίδες «Athens News» «Espresso», «Espresso Κύπρου», «Σφήνα», «City Press», «Ισοτιμία» και περιοδικά όπως το «Free», το «Jolie», το «Olive». Ακόμη τους ραδιοφωνικούς σταθμούς Flash (100%) , Σκάι 100,3 (10%), RED (10%) το [www.flash.gr](http://www.flash.gr) , τους τηλεοπτικούς Sport TV (Κυριακίδης 100%), ΔΕΚΑ (ΜΥΕΝΠΙ 100%) , Σκάι TV (Κυριακίδης 10%) Πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί προς το παρόν αναφέρουν πως το δίδυμο απέκτησε ένα επιπλέον 8,93% στον Πήγασο. Στο χώρο του αθλητισμού το δίδυμο έριξε κόκκινη ψήφο (sic) αγοράζοντας από το Σ. Κόκκαλη εκτός και το Sport TV και το Flash, το 10% της ΠΑΕ Ολυμπιακός το 10% της Θρύλος ΑΕ μέσω της Red land 10% και το 50% της Καραϊσκάκη ΑΕ . Στον τραπεζικό τομέα απέκτησε το 31,31% της Proton Bank, ενώ εξαγόρασε και τον εκδοτικό οίκο Ακρίτα.
- Καρδιά του επιχειρηματικού ομίλου αποτελεί η φαρμακοεταιρεία Alaris, δεύτερη μεγαλύτερη στην αγορά της χώρας. Η Alaris με το μπάσιμο του διδύμου Λ. Λαυρεντιάδη - Π. Κυριακίδη στον χώρο των ΜΜΕ (που πήρε όπως φαίνεται μορφή χιονοστιβάδας) εξασφάλισε απρόσκοπτα μεγάλη προβολή στα μέσα του ομίλου, την ίδια στιγμή που γινόταν δεκτή στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών από την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
- Μόλις πριν ένα χρόνο ο ιδιοκτήτης του οργανισμού είχε μιλήσει για "μηδενικές απολύσεις" στον οργανισμό, "άνοιγμα νέων θέσεων εργασίας" και μάλιστα στο όνομα της "αγάπης προς τη πατρίδα". Όλα αυτά βέβαια την ίδια στιγμή που διαφήμιζε τις νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου.

Τα σωματεία των εργαζομένων στο χώρο του βιβλίου, δεν έχουν καμιά διάθεση ή τη δυνατότητα να παίξουν το ρόλο ενός ελεγκτικού μηχανισμού της κίνησης των κεφαλαίων, των συγχωνεύσεων και των εξαγορών που πραγματοποιούν οι μεγαλοεπιχειρηματίες. **Όμως είναι δεδηλωμένη μας πρόθεση να υπερασπίσουμε τις θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα μας παντού.** Και γι' αυτό ρωτάμε:

- Πως στοιχειοθετούνται οι απολύσεις με βάση την οικονομική εικόνα του ομίλου;
- Μήπως κάποιοι κύριοι παίζοντας με εκατομμύρια νομίζουν πως μπορούν να παίξουν και με τις ζωές των συναδέλφων;
- Τι σημαίνει η διατάραξη της λειτουργίας των καταστημάτων παρά μονάχα τη σταδιακή διακοπή λειτουργίας των βιβλιοπωλείων;
- Ζήλησαν μήπως οι κύριοι του οργανισμού Κυριακίδη την τύχη των Ελληνικών Γραμμάτων;

**ΝΑ ΑΚΥΡΩΘΟΥΝ ΟΙ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ**

**ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΟ ΓΑΪΤΑΝΑΚΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ**

**ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ Η ΚΟΡΟΪΔΙΑ ΠΕΡΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ**



## ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ: ΠΟΤΕ!!!

Ο Νομάρχης Αθηνών, κ. Σγουρός και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας (ΕΣΑ), κ. Καρέλλας, έθεσαν εαυτούς στην υπηρεσία των γνωστών μεγάλων και πολυεθνικών εμπορικών αλυσίδων και αποφάσισαν παράνομα και ετσιθελικά να ανακοινώσουν το **άνοιγμα των καταστημάτων** και στις **12 Δεκεμβρίου 2010** (να δουλεύουμε και 2η Κυριακή τον Δεκέμβρη)!

**Οι εργαζόμενοι είναι αποφασισμένοι να μην επιτρέψουν στην πράξη το άνοιγμα των καταστημάτων στις 12 Δεκεμβρίου!** Ήδη ομοσπονδίες, εργατικά σωματεία και σύλλογοι σχεδιάζουν κινητοποιήσεις, ώστε να μην επιτρέψουμε αυτή την αυθαιρεσία! Κανένας στη δουλειά!

**Καλούμε σε έκτακτη ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ** του Συλλόγου, την **ΤΡΙΤΗ 7/12**, στις **8.00 μ.μ.** στα γραφεία μας, με θέμα την **κήρυξη 24-ωρης ΑΠΕΡΓΙΑΣ** στις **12 Δεκέμβρη**, ώστε να εμποδίσουμε την δουλειά για **2<sup>η</sup> Κυριακή!**

### Αλληλεγγύη, συναδελφικότητα, συσπείρωση στο Σύλλογο

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Σε μια δύσκολη περίοδο για κάθε εργαζόμενο, σε μια εποχή που οι πιέσεις, οι αυθαιρεσίες, οι παραβιάσεις της σύμβασης και της εργατικής νομοθεσίας, η εντατικοποίηση και οι απολύσεις είναι καθημερινό φαινόμενο, το «όπλο» της αλληλεγγύης και της συναδελφικότητας, του αγώνα και της αξιοπρέπειας, αποκτά πολλαπλάσια σημασία.

Ο Σύλλογος είναι ένα τέτοιο «όπλο» στα χέρια σου. **Ενημέρωσέ μας για κάθε ζήτημα από το χώρο δουλειάς σου!**

**Πάρε μέρος στις συζητήσεις και δραστηριότητες του Συλλόγου!**

**Κάθε Πέμπτη, από τις 5.30 μ.μ. έως τις 10.00 μ.μ. τα γραφεία του Συλλόγου είναι ανοιχτά.**

**Λόντου 6 (2<sup>ος</sup> όροφος) Εξάρχεια, Τηλ.: 210-3820537, e-mail: [sylyp\\_vivliou@yahoo.gr](mailto:sylyp_vivliou@yahoo.gr)**

Κάθε Πέμπτη, στις 7.30 γίνεται η ανοιχτή συνέλευση δράσης. Συζητάμε με όλους τους συναδέλφους για κάθε ζήτημα που προκύπτει.

**Η συμμετοχή σου είναι αναγκαία, ουσιαστική και αποτελεσματική!**

Για τη Συλλογική Σύμβαση  
του 2010 οι εργοδότες  
(ΠΟΕΒ-ΣΕΚΒ) προτείνουν  
**αύξηση 0%**



**ΘΑ ΑΝΕΧΤΟΥΜΕ  
ΤΗΝ ΑΘΛΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΟΡΟΪΔΙΑ;**

**Τετάρτη 15 Δεκέμβρη  
ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ**

Ενάντια στις απολύσεις και στο  
χτύπημα των Συλλογικών Συμβάσεων

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΒΙΒΛΙΟΥ-ΧΑΡΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**

**ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  
ΒΙΒΛΙΟΥ- ΧΑΡΤΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ**

Λόντου 6 (2<sup>ος</sup> όροφος) Εξάρχεια,  
Τηλ.: 210-3820537,  
e-mail: [sylyp\\_vivliou@yahoo.gr](mailto:sylyp_vivliou@yahoo.gr)  
site: [www.bookworker.gr](http://www.bookworker.gr)